

Discussieonderwerp oktober - **Iedereen is een boeddha**

Het boeddhisme leert dat alles wat leeft het potentieel heeft om verlichting te bereiken en dat ieder mens een boeddha is die het grootste respect verdient. We geloven dit graag voor de mensen die we graag mogen, ons steunen of dezelfde overtuigingen hebben. Maar als we te maken krijgen met mensen die ons kwetsen, wreed en onredelijk zijn, of er standpunten op na houden die totaal anders zijn dan de onze, gaan we serieus twijfelen of iedereen wel een boeddha is.

Toch leert het Nichiren Boeddhisme ons dat iedereen, ongeacht wat we nu doen of in het verleden gedaan hebben, onze zwakheden of negatieve tendensen, de boeddhanatuur bezit en dat we kunnen veranderen en groeien. Ons geloof is de drijfveer van onze boeddhistische beoefening, waardoor we dieper geloven in onze eigen ontwikkeling en die van anderen.

Het verhaal over bodhisattva Nooit Kleinerend komt in de Lotus Soetra voor en is een voorbeeld van deze instelling. Hij stond erom bekend dat hij iedereen die hij ontmoette begroette met de woorden: "Ik heb diep respect voor u; ik zou u nooit kleinerend of arrogant durven behandelen. Waarom niet? Omdat iedereen het pad van de bodhisattva bewandelt en zeker boeddhaschap zal bereiken." (LS20, 266-67) Hij probeerde alle mensen bewust te maken van hun inherente boeddhanatuur. Helaas reageerden de mensen soms negatief, waarbij ze hem uitscholden en hem met stokken sloegen en stenen naar hem gooiden. Bodhisattva Nooit Kleinerend bleef hen onverstoorbaar respecteren, hij trok zich terug en vanaf een veilige afstand verkondigde hij dat ze boeddhaschap zouden bereiken. Naast het feit dat hij ons leert om te geloven in de boeddhanatuur van alle mensen, is bodhisattva Nooit Kleinerend een voorbeeld van standvastigheid.

Omdat hij vastbesloten was om iedereen die hij tegenkwam bewust te maken van hun boeddhanatuur, bereikte bodhisattva Nooit Kleinerend verlichting en leidde uiteindelijk zelfs de mensen die hem pijn probeerden te doen, naar boeddhaschap. Met andere woorden, elke ontmoeting - positief of negatief - is een kans om ons geloof in de boeddhanatuur van anderen en onszelf te verdiepen.

Door onszelf uit te dagen om in de boeddhanatuur van anderen te geloven, worden we onszelf bewust van onze eigen verlichte levensstaat en roepen we onze wijsheid, levenskracht, compassie en moed op waarmee we in elke situatie en onder alle omstandigheden waarde kunnen creëren. Ikeda Sensei schreef: "Alle mensen bezitten de boeddhanatuur. Het leven is de grootste schat en niemand is onbelangrijk of waardeloos. Als we ons bewust worden van het beginsel van respect voor de waardigheid van het leven, verandert de manier waarop we naar onszelf en anderen kijken, en ook onze relatie met hen."¹

Door op deze manier compassievol en oprecht te handelen, verkrijgen we grote voorspoed en leggen we de basis voor respect en vrede in onze familie en in de samenleving als geheel.

- Geloof jij dat iedereen de boeddhanatuur bezit?
- Hoe breng jij de instelling van bodhisattva Nooit Kleinerend in praktijk, en heb je daar een ervaring mee?

¹ Aanmoediging van Ikeda Sensei, 'Voor mijn vrienden' van 2 augustus 2022.

- Ben je jezelf meer gaan respecteren door het gegeven dat je een boeddha bent? Heb je daar een ervaring mee?